

■ PERSBERICHT

Een spannend Doesburgs Sinterklaascadeau

Het is een boekje dat eigenlijk in geen enkel Doesburgs huis mag ontbreken: het verhaal over die Doesburgse ontdekkingsreiziger die als een van de eerste Europeanen Zuid Afrika doorkruiste, Robert Jacob Gordon. Gordon was een vooraanstaand gezagdrager, een verwoed verzamelaar met een eigen huismuseum én de hoogste militair van de VOC in Kaapstad.

Over deze in 1743 in Doesburg geboren Gordon schreef Herman Staring op uitnodiging van HetHuisDoesburg een boek. Dat draagt als ondertitel 'De Doesburgse kinderjaren van een onbegrepen soldaat'. Het boek is voor Doesburgers ook en vooral interessant omdat het een beeld schetst van hoe het er in Doesburg in het midden van de 18e eeuw aan toeging. Het verhaal gaat over marskramers, inkwartiering, de vesting van Menno van Coehoorn, Alexander van der Capellen, De Vergulde Wagen, de draaikooi en nog veel, heel veel meer.

TV-serie

In 2017 is Robert Jacob Gordon met zijn 'Atlas Gordon' een van de hoofdpersonen in de tentoonstelling die het Amsterdamse Rijksmuseum wijdt aan de relatie Nederland - Zuid Afrika. Ter gelegenheid van die tentoonstelling is ook een herdruk van Luc Panhuysen's boek 'Een Nederlander in de wildernis' in voorbereiding. De publieke omroep maakt een tv serie. Niet uitgesloten wordt dat daarvoor ook opnames in Doesburg gemaakt worden.

Boek en Buro

Het boek 'Robert Jacob Gordon, wetenschapper en nog veel meer' is verkrijgbaar bij Nieuwenhuis Boek en Buro en kost € 19,95. Het is een prettig leesbaar geschenk voor Sinterklaas.

■ EINDE PERSBERICHT

■ REDACTIE, NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE

Kijk voor meer informatie op www.hethuisdoesburg.nl of bel 06 34244543